

Maak eens een comparitie* avond mee in onze Loge!

vrij toegang op maandag 13 juni a.s.

aanvang 20:00 uur; deuren open om 19:30 uur
locatie Huize Het Oosten, ingang Jan Steenlaan 25, Bilthoven

Inleider: Niels Thomassen

“Tolerantie”

een persoonlijke visie

*Wat is een comparitie?

Een lid houdt een voordracht van max. 20 minuten over een voor hem belangrijk, soms persoonlijk onderwerp. Na een korte pauze start de eigenlijke comparitie.

De aanwezigen kunnen het woord vragen en krijgen. Zij reageren op de voordracht of op onderdelen daarvan. Dit kan door het stellen van vragen of vergelijken van gedachten met die van de inleider of door het delen van ervaringen of gevoelens op het betreffende gebied met de aanwezigen.

Respect voor elkaars mening is het uitgangspunt. We streven er naar ons voordeel te doen met de informatie en inzichten die we op die avond krijgen.

Vrijmetselarij in 10 woorden

Persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en de rechte verhouding tot onze medemens.

Meer weten?

Kijk op onze website voor onze agenda en uitgebreide info over de vrijmetselarij in het algemeen en onze loge in het bijzonder. Of scan de QR code. www.logedester.nu



De Ster in het Oosten

Loge no. 14 - Bilthoven

Batavia - 1769

Orde van Vrijmetselaren

Tolerantie

Vrijmetselarij staat voor tolerantie, wegnemen wat ons scheidt en zoeken naar wat ons verbindt. We leven in een bijzonder tijdsgewricht. Waarden zoals, tolerantie, godsdienstvrijheid en het recht op vrije meningsuiting, lijken op gespannen voet met elkaar te staan. Hoe zoeken we naar die verbinding en wat wordt er in die zoektocht van ons verlangd? Hoe wapenen we ons tegen extreme denkbeelden en hoe herkennen we die. Hoe maken we onderscheid tussen het beleven van religie en het misbruiken ervan.

We proberen antwoorden te zoeken op die vragen maar het stellen van de juiste vragen draagt eraan bij dat we die antwoorden kunnen vinden.

Deze comparitie avond brengt ons een persoonlijke zoektocht naar vrijheid in denken, het beleven van religie en het uiten van meningen en het verdedigen van standpunten.

Worden wij als samenleving daadwerkelijk op de proef gesteld? Is een godsdienst als Islam daadwerkelijk een bedreiging? Of is onwetendheid en gebrek aan kennis een veel grotere bedreiging?

Verder op onze agenda:

Vrijdag 24 juni 17:00–19:00u

Zomerborrel

Locatie: PK © Bar&Kitchen serre
Julianalaan 10, Bilthoven